



Hel & Hemel, door Eerwaarde Park, Yong Gyu

www.DivineRevelations.info/DUTCH

Tijdens een tragisch Bijna-Doodervaring, werd een conservatieve Presbyteriaanse dominee genaamd Yong Park meegenomen naar de Hemel en de Hel. Hij werd getoond waarom sommige heiligen (gelovigen) rijkelijk worden beloond in de Hemel, terwijl anderen geen beloning hebben; Waarom sommige heiligen (gelovigen) prachtige herenhuizen (ofwel villa, ook wel verstaanbaar als landhuis/paleis) hebben in de Hemel, terwijl anderen in kleine communautaire huizen wonen. Hij werd getoond waarom, na het dienen van de Heer heel zijn leven lang, zijn huis nog steeds klein en onafgewerkt was. Hij was ook getuige van hoe gruwelijk de hel was, en waarom zoveel christenen daar belanden; en van welke zonden we ons moeten berouwen en bekeren. Park's getuigenis is een wake-up call voor de Kerk, het zal degenen die Jezus trouw dienen aanmoedigen, het zal uw besluit om Jezus te volgen versterken, en zal de vrees voor God brengen aan degenen die geen heilig leven leiden.

In 1987, overleed dominee Park aan een hoge bloeddruk. Maar door Gods genade, werd zijn leven verlengd met 20 jaar. Maar voor de eerste vier jaar, was hij niet in staat te spreken wegens zijn toestand. Hij was ongeveer 50 jaar oud toen hij weer tot leven kwam. Tijdens zijn dood, liet de Heer hem de Hemel en de Hel zien.



Ik wil dat je weet dat als je arrogant en hoogmoedig (hoogmoedig = trots, het omgekeerde van trots/hoogmoed is 'bescheidenheid/nederigheid') bent, je vloeken op jezelf zult brengen. Ik had een mega-kerk van 5000 leden, maar ik werd door God geslagen vanwege mijn arrogantie. Nu vrees ik God. (Jakobus 4:6)

Ik bezat een eigendom ter waarde van ongeveer \$ 150.000.000. Ik bezat vijf luxe auto's. Maar na mijn doodervaring, gaf ik het allemaal weg. Vergeet niet, het heil (**heil = redding van de ziel, engels woord: 'salvation'**) kan niet worden bereikt door uw bezittingen, maar door het geloof. En nu smeed ik de diakenen, ouderlingen (<https://nl.wikipedia.org/wiki/Ouderling>), en de

andere leiders in hun kerken hun dominees te dienen met heel jullie hart.

Op 19 december 1987, nadat ik klaar was met lunchen en ik lag te rusten, begon ik ondraaglijke pijn te voelen, het was zo ondraaglijk dat ik voelde alsof ik ging sterven. Daarna verloor ik het bewustzijn. Ik werd vier maanden later wakker in een vegetatieve toestand (http://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatieve_toestand), en mijn dokter vertelde me dat ik uiteindelijk zou sterven. Al mijn lichaamsdelen waren zeer slecht gemangeld van de verlamming. En mijn familie had nooit toegestaan dat leden van de kerk mij kwamen bezoeken vanwege mijn verschrikkelijke verschijning. Dan stierf ik uiteindelijk.

Toen ik stierf, zag ik twee mensen de kamer waarin ik lag binnenkomen. Maar deze mensen waren dóór de muur gekomen. Ik schreeuwde: "Wie, wie zijn jullie !!? Mijn huis zal afbrokkelen als jullie dat doen!!"

Toen zei een van de twee, "Wij zijn engelen afgedaald uit de hemel. Wij zijn van Gods Koninkrijk." Er scheen een schitterend licht van de engelen af.

De engel rechts van mij stelde zich voor: "Ik ben een boodschapper van/**doe boodschappen voor** Jezus in Zijn koninkrijk. Jezus riep me en gebood me naar de aarde te dalen. Hij gebood me om u naar de Hemel te brengen. U bent dood. Maar omdat uw familie zoveel schreeuwt van verdriet, wilt Jezus je nog een beetje meer tijd schenken om te leven. Maar voor nu, wilt Hij je de Hemel en de Hel laten zien. Hij zal het je laten zien en jij zult erover getuigen bij de mensen op aarde. Moge het aantal mensen dat in Hel belandt verminderen en het aantal mensen dat naar de Hemel gaat veeerder door je getuigenis. Dit zal je missie zijn. God droeg ons op jou te vertellen het niet uit te stellen. Als je het uitstelt, zal je niet in staat zijn om de Hemel en de Hel te bezoeken."

Dan zei de engel links van mij: "Sinds het moment dat je geboren werd en tot het moment dat je stierf, was ik altijd met je." In die tijd, begreep ik niet wat de engel bedoelde. Nu begrijp ik het wel, hij was mijn beschermengel. Dus ik zei: "Ik kan niet gaan! Ik zal niet gaan! Ik ben een dominee! Ik kan de Heer niet ontmoeten in deze fysieke toestand. Ik wil hem zien als een gezond persoon. Ik zou waarschijnlijk meer berispingen krijgen dan complimenten van de Heer. Ik ben hoogmoedig (trots) en arrogant en nu ben ik vervloekt en ziek. Hoe ben ik in staat om de Hemel binnen te gaan? Ik ben zo bang. Alstublieft, ga terug naar de Hemel en vraag de Heer om mij te genezen. Kom dan terug en breng me naar de Hemel door mijn droom. Alstublieft vraag om genade voor mij."

Maar de engelen luisterden niet naar mijn argumenten. Ze deden mijn kleren uit en zeiden dat ze te smerig waren om in de Hemel dragen. Vervolgens kleedden ze me in een wit kleed/gewaad. (Zacharia 3: 4)



Ze pakten mijn handen en we vlogen recht omhoog naar de Hemel. We vlogen door de wolken en wanneer ik naar beneden keek, zag ik de aarde steeds kleiner worden. Ze lieten me in de buurt van een eindeloos Gouden Straat komen. Ik zag een ongelofelijk schijnend licht, te licht om direct naar te kijken. Ik zei: "Waar komt het licht vandaan?" "Het komt uit de Hemel" antwoordde de engel.

Ik dacht, "Wow! Het is enorm!" Ik zag groepen mensen in witte gewaden erheen vliegen. Wie zijn zij?" vroeg ik.

De engel antwoordde: "Zij zijn degenen die God trouw hadden gediend en vertrouwden in Jezus, door zich door de Heilige Geest te laten leiden en gehoorzamen met heel hun hart. Hun lichamen zijn dood op aarde. Zij zijn nu de zielen op weg naar de Hemel."

De andere engel vervolgde: "Er zijn twaalf poorten in de Hemel. Wanneer een geredde ziel naar de Hemel komt, moeten ze binnen gaan via een van die poorten." We stonden aan de zuidelijke poort, maar het was gesloten. We stonden te wachten, en ik vroeg de engel, "Engel, waarom gaat deze poort niet open?"

De engel antwoordde: "Het is omdat u de Hemelse aanbiddingslied niet zingt." (Psalm 100: 4)



Ik vroeg: "Engelen, was ik zeer hoogmoedig en arrogant en als gevolg daarvan werd ik vervloekt met ziekte. Ik ben niet goed in het zingen van aardse aanbiddingsliederen. Hoe ga ik Hemelse aanbiddingsliederen zingen als ik er nog nooit eerder heb gehoord?"

De engel antwoordde, "Jij bent correct. Maar je moet je nog steeds klaarmaken om te zingen. Je bent een hoogmoedig persoon maar maak je klaar om te zingen." De engelen begonnen te zingen. Terwijl ze zongen, begon ik met ze mee te zingen. Het werd natuurlijk voor me, en we gingen binnen.



De scène was onbeschrijfelijk. Ik kan de Hemel met mijn aardse woorden niet beschrijven. Ik zei: "Heer! Dank je wel! Ook al was ik zeer hoogmoedig en arrogant en vervloekt met een ziekte, U heeft me tóch naar hier gebracht om me de Hemel te tonen."

Toen hoorde ik de stem van God, "Mijn geliefde Dominee Park, Yong Gyu, Ik heet je welkom. Je hebt een lange reis naar hier gemaakt." Zijn stem was vol met liefde en tederheid.

Ik antwoordde huilend in tranen, "Heer,..." De engelen zeiden onmiddellijk: "20 jaar lang ben jij een dominee geweest. Ken je de

Geschriften (Bijbel) niet? Er zijn geen tranen in de Hemel. Hou ermee op!" Ik was niet eens in staat om te huilen. (Openbaringen 21:4)

Dan stelde de Heer me vijf vragen.

"1) Hoeveel tijd heb je besteed aan het lezen van het Woord (Bijbel)?

2) Hoeveel offerandes heb je gegeven?

3) Hoe vaak heb je geëvangeliiseerd?

4) Hebt u altijd uw tiende deel/tienden gegeven? (iedere maand moet een Christen een tiende van al zijn inkomsten geven aan de Heer) (Maleachi 3:10) (Maleachi 3:8-12) (Leviticus 27:30-32) (Spreuken 3:9-10)

5) Hoeveel tijd heb je besteed in gebed?"

Ik kon geen antwoord geven op de vijfde vraag. De Heer berispte me voor de vijfde vraag.

"Nadat je een mega-kerkdominee was geworden, werd je erg lui met gebed. Het druk hebben is geen excuus om mij!" Ik moest me later bekeren daarvan. **"De engelen zullen je veel plaatsen tonen van de Hemel en de Hel. Kijk rond zoveel als je wilt.**

Je zal teruggaan nadat je veel verschillende plaatsen in de Hemel en de Hel hebt gezien." Maar de Heer liet me niet toe Zijn verschijning te zien.

De engelen brachten me eerst naar drie verschillende plekken in de Hemel. In de eerste plek, zag ik kleine kinderen samenleven. De tweede plek was waar de volwassenen leefden. De derde plek was voor de zielen die het nauwelijks hadden gemaakt in de Hemel. Hoewel ze wel in de Hemel waren geraakt, gebeurde het op een schaamtelijke manier.

Veel mensen hadden me gevraagd hoe oud de kleine kinderen waren. Ze zagen eruit als kleuters. Het waren geen kleine jongens of meisjes als we hier kennen. Elk kind had zijn eigen engel om hem te vergezellen.





In de Hemel, zullen de meeste zielen een eigen huis hebben. (Johannes 14:2) Er waren echter een aantal zielen die geen huis hadden. Ik zal dit later uitleggen.

De kinderen hadden zelf geen eigen huis. Ik vroeg "De kinderen zijn ook zielen, maar waarom hebben ze geen eigen huis?"

De engel antwoordde, "Net zoals de mensen op aarde materiaal nodig hebben om een huis te bouwen, is het hier in de Hemel ook zo. Wanneer een persoon trouw aan de Heer, een kerk en anderen bedient, worden zijn daden materieel voor zijn huis in de Hemel.

Wanneer de materialen zijn voorzien, zullen de engelen die toegewezen zijn om aan het huis van een heilige (gelovige) te bouwen, aan de constructie ervan beginnen. Kinderen zijn nog te jong om materialen te voorzien, want zij hebben geen kans of tijd gehad om beloningen/materialen te verdienen. Daarom hebben ze geen huis wanneer ze als kind aankomen in de Hemel."

Ik ging door met mijn vragen, "Wat moet ik doen om meer materieel te voorzien voor mijn huis?"

De engel antwoordde, "Er zijn 7 dingen die een persoon moet doen om materieel te voorzien voor zijn huis te kunnen bouwen.

Het eerste is de accumulatie (ophoping) van aanbidding en lof (**worship and praise**) aan God.

Het tweede is de tijd besteed in het lezen van de Bijbel.

Ten derde, de tijd besteed in gebed.

Ten vierde, de tijd besteed om aan mensen te evangeliseren (praten over Jezus en wat Hij gedaan heeft bij ongelovigen).

Ten vijfde, offerandes* aan de Heer. (*hetgeen dat je geeft aan de Heer naast je tienden, meestal geld aan de kerk bijvoorbeeld)

Zesde, gehoorzame tienden aan God (1/10 van je loon) (iedere maand moet een Christen een tiende van al zijn inkomsten geven aan de Heer) (**Maleachi 3:10**) (**Maleachi 3:8-12**) (**Leviticus 27:30-32**) (**Spreuken 3:9-10**).

Ten slotte, de tijd besteed in het dienen van de kerk op eender welk manier."

Dit zijn de daden of werken van gehoorzaamheid waarmee men materialen accumuleert voor een Hemelse thuis. Als iemand geen van deze dingen doet, zal hij geen materiaal hebben om een huis in de Hemel te bouwen."

Er waren heel veel mensen in de Hemel zonder huis. Velen onder hen waren dominees/predikanten, diakens, ouderlingen, etc... Ik vroeg uit nieuwsgierigheid, "Waar leven de kinderen dan?"

De engelen antwoordden: "Zij wonen hier." Ik keek rond, en zag ze verzameld over de bloementuin. De bloementuin was zo mooi en de geur was niet van deze wereld. De scène was onmogelijk te beschrijven met mijn woorden.



De tweede plaats was voor trouwe volwassenen. Er is een verschil tussen heil (**heil = redding** (wanneer je ziel gered is), **engels woord: 'salvation'**) en beloningen. In deze plaats waren zo veel huizen. De huizen waren gebouwd met prachtige edelstenen en zeldzame stenen. Sommige huizen waren zo hoog als de hoogste wolkenkrabbers op aarde. Deze mensen die de Heer trouw bediend hadden toen ze nog leefden op aarde, hadden huizen die gebouwd waren met prachtige edelstenen en zeldzame stenen. In deze bijzondere plek, leken alle mensen rond de leeftijd van 20 tot 30 jaar oud. Er waren geen mannen of vrouwen met betrekking tot geslacht. Er zijn geen zieke, oude of kreupele mensen.



Vroeger kende ik een ouderling genaamd Oh Im Myung. Hij was gestorven op 65 jarige leeftijd. Hij was klein van lengte, zo groot als 2de jaars in de basisschool. Hij had een zeldzame ziekte genaamd rachitis (<https://nl.wikipedia.org/wiki/Rachitis>). Maar als het op de Bijbel aankwam had hij een doctoraat (ofwel PhD). Hij had veel bijbelcommentaren geschreven. Ik kwam hem tegen in de Hemel en daar was hij lang en knap. En in plaats van heel ziek te zijn was hij gezond. De Hemel is een heel krachtige plek!! Ik ben zo vol van verwachtingen! Geloof alstubieft wat ik zeg geliefde mensen!

De derde plaats was voor degenen die schandelijk werden gered. (1 Kor. 3:15) Deze bijzondere dorp was enorm groot, vele malen groter dan de tweede plaats waar de huizen waren gemaakt van edelstenen en zeldzame stenen. Ik kwam naar deze plaats met grote snelheid, rijdend op een gouden wagen. Het was erg ver van de andere mooie plaatsen die ik had gezien in de Hemel.

Ik vroeg de engelen, *"Ik zie grote wildernis en velden. Waarom heb ik geen huizen zien?"* De engel antwoordde: *"Wat je ziet zijn woningen."*



Ik zag enorme brede platte huizen, die me deden denken aan een groot kippenhok of een soort magazijn (opslagplaats). Deze woningen waren niet glorieus, maar armoedig. Dit dorp en huizen waren voor de zielen die schandelijk waren gered. Er waren tal van deze grote huizen die er armoedig uitzien. Dit dorp is vele malen groter dan de plaats waar beloonde zielen wonen.

De engel zei: *"Ziet u de twee grote huizen, een aan uw rechter kant en een aan uw linkerkant?"* Ik antwoordde: *"Ja, ik zie ze."*

De engel zei dat hij me specifiek die twee huizen wilde tonen. Hij zei: *"Het rechter huis is voor degenen die dominee/predikant waren op aarde. De linker woning is voor degenen die ouderlingen (<https://nl.wikipedia.org/wiki/Ouderling#Protestantisme>) waren op aarde."*

Toen we aankwamen aan de voorzijde van de twee huizen, merkte ik dat ze gigantisch waren. Mijn mond viel open. Toen we de deur openden en sloten, was mijn eerste indruk, 'kippenhok'. In plaats van duizenden kippen in hun hok, zag ik zielen. De engelen adviseerden me om heel goed te kijken omdat ik een aantal beroemde voorgangers uit de geschiedenis zou herkennen. Het was waar.

Ik herkende veel predikanten uit de geschiedenis. Ik koos specifiek één predikant uit en vroeg de engel: *"Ik ken die Koreaanse predikant! Ik weet hoe beroemd hij was en het werk dat hij voor de Heer had gedaan. Waarom is hij hier? Ik begrijp het niet."*

De engelen antwoordden: "Hij heeft nooit bouwmaterialen voor zijn huis in de



Hemel voorzien. Dit is de reden waarom hij leeft in een communautaire huis. "

Ik vroeg uit nieuwsgierigheid: "Hoe kon dit gebeuren? Waarom heeft hij helemaal geen materialen?" De engel antwoordde: "Terwijl hij een dominee was en zijn functie uitvoerde, hield hij ervan om gecompimenteerd te worden door mensen. Hij werd graag vereerd en werd graag bediend. Er was geen opoffering en dienstbaarheid van zijn kant." Deze bijzondere dominee werd zeer vereerd in Korea en is een icoon binnen de Koreaanse christelijke geschiedenis. Maar hij had geen beloning !!

Beste dominees/predikanten, luister alstublieft! Jullie moeten mensen naar meer leiden dan alleen zondagsdiensten. Jullie moeten hen thuis bezoeken. Jullie moeten zorgen voor de armen, de kreupelen en ouderen. De dominees/predikanten die God hebben gediend zonder hun levens op te offeren en ervan hielden om geëerd te worden hebben geen beloning in de Hemel. (Mattheüs 23: 5-12)

Nadat ik deze scène in de hemel had gezien en nadat ik terug naar de aarde was gekomen, gaf ik meteen al mijn bezittingen weg, waaronder mijn vijf luxe voertuigen. Ons leven is maar een moment. In de Bijbel is de gemiddelde levensverwachting ongeveer 70 tot 80 jaar oud. Maar het is alleen God die weet wanneer een persoon zal sterven. Iedereen kan sterven vóór de leeftijd van 70 of 80 jaar oud.



Ik had besloten om alles weg te geven, zelfs mijn kleren. De mensen die ik zag, waren schandelijk gered. Ze waren predikanten, ouderlingen, diakenen, en andere trouwe gelovigen. De ouderlingen en diakenen waren met veel in dit vlakke armoedige huis. Maar natuurlijk, het is daar veel beter dan de Hel. Maar waarom zou iemand naar de Hemel willen op zo'n manier? Ik zal niet eindigen in die schandelijke plaats. Zelfs hun kleren waren armoedig.

Wat zijn de vereisten voor christenen om zulke mooie huizen in de hemel ontvangen? Ten eerste, we moeten zoveel mogelijk mensen evangeliseren. Hoe moeten we evangeliseren? De engel vertelde me: "Stel er is een ongelovige die de Heer niet kent. Van het moment dat je besluit om te evangeliseren (vertellen over Jezus, het goede nieuws verkondigen) bij die bepaalde persoon, worden er bouwmaterialen voor uw huis voorzien.

Wanneer je onophoudelijk bidt voor hun redding, worden meer bouwmaterialen voorzien. Jullie moeten hen blijven controleren, hen bezoeken en blijven evangeliseren.. Dit zal meer materialen toevoegen aan uw huis. Als iemand zegt dat hij/zij niet naar de kerk kan gaan omdat die geen mooie kleren heeft, moet jij ze voorzien van mooie kleren. Als de persoon zegt dat hij/zij geen Bijbel heeft, moet u er een aanschaffen. Als iemand zegt dat hij/zij geen bril heeft om te lezen, moet u hem/haar dit aanschaffen.

U moet hetgeen voorzien dat een persoon nodig heeft die hem/haar naar de Heer kan leiden. Degenen die in de beste huizen wonen zijn degenen die vaak hadden geëvangéliseerd." Dan begeleidde de engel me naar de plaats waar de heiligen in mooie huizen woonden. Dit is waar heiligen/gelovigen die veel hadden geëvangéliseerd leefden. Het voelde als het centrum van de Hemel.

In de Christelijke geschiedenis, zijn er vier mensen die de grootste en mooiste huis hebben. De engel liet me het huis van de Amerikaanse evangelieverkondiger D. L. Moody, Britse predikant John Wesley, een Italiaanse evangelieverkondiger, en een Koreaanse evangelieverkondiger Pastor Choi Gun Nung.

Deze vier mensen hebben de grootste huizen in de Hemel. Deze vier hadden hun hele leven lang geëvangéliseerd zelfs tot ze stierven.

Binnen de Koreaanse gelovigen, was er een trouwe gelovige die een groot huis had. Deze gelovige had veel kerkgebouwen gebouwd met al zijn bezittingen. Hij had drieduizend zakken rijst aan de armen gegeven. Hij hielp in het geheim duizenden predikanten en leiders met hun financiën.

Hij hielp studenten in de theologie of in de bijbelschool met hun schoolgeld. Hij had ook een dominee (65 jaar oud) in zijn huis opgenomen en zorgde goed voor hem. Zijn eigen kerk had hem eruit geschopt. Ik hoorde een engel schreeuwen, "De materialen komen!" Ik stelde vragen aan de engel aan mijn rechterhand over de materialen en hij vertelde me, "Deze materialen zijn voor een vrouwelijke diaken van een kleine kerk in het platteland. In feite krijgt zij dagelijks materialen.

Hoewel ze arm is, komt ze elke dag naar de vroege ochtenddienst. Ze bidt dagelijks voor de 87 leden van de kerk. Wanneer ze klaar is met bidden, maakt ze de kerk schoon." Ik hoorde een andere engel schreeuwen, "Speciale levering! De dochter van de diaken gaf het beetje geld dat ze had aan haar moeder.

Maar de diaken gaf het geld niet uit aan zichzelf. Ze kocht vijf eieren en twee paar sokken voor de kerkleider. Ook al kan het een kleine bijdrage/offerte lijken, ze had alles gegeven wat ze die dag had. Dit werd speciaal materiaal voor haar huis in de Hemel."



Ten tweede, zij die ook een groot huis in de Hemel hadden zijn degenen die kerkgebouwen en andere gebouwen (die bedoeld waren om te dienen voor Gods Koninkrijk) bouwden met hun bezittingen en middelen. In de Hemel ontmoette ik ook een ouderling genaamd Choi. Van alle Koreaanse ouderlingen en diakenen die in de Hemel waren, had hij de mooiste huis. Zijn huis was veel hoger dan het hoogste gebouw in Korea. Choi had vele kerken in Korea gebouwd met zijn rijkdom.

Ik vroeg de engel: "Hoe zit het met mijn huis? Is het nog steeds in de bouwfase?"

De engel zei: "Ja het is nog steeds in de bouwfase." Ik smeekte om mijn huis te zien. Maar ze vertelden me dat het niet was toegestaan. Ik bleef bedelen en na

een paar keer hard bedelen, zeiden de engelen dat de Heer het nu toeliet.

We stapten de wagen in en reisden heel ver naar een andere plaats. Ik was vol verwachtingen. Ik vroeg: "Waar is mijn huis?" De engel antwoordde: "Het is daar!" Maar het leek alsof de plaats slechts een stichting was, alleen klaar voor ontwikkeling. Ik riep uit: "Hoe kon je me dit aandoen? Hoe kon dit gebeuren? Hoe kan mijn huis in een ontwikkelingszone zijn?"

Na het overleven van de Koreaanse Oorlog, verkocht ik mijn enige thuis om kerk te kunnen bouwen. Deze kerk groeide uiteindelijk tot vijfduizend leden. Ik schreef veel boeken geïnspireerd door de Heilige Geest. Een daarvan werd een bestseller. Met de opbrengst van de boeken, bouwde ik christelijke scholen waaruit 240 predikanten ware voortgekomen. Tijdens mijn ambtstermijn als decaan, had ik over 400 studiebeurzen aan meer dan 400 arme kinderen gegeven.

Ik heb huizen gebouwd voor de weduwen om in te wonen. Dit alles kost enorme hoeveelheden geld. Dus hoe kan dit? Waarom is mijn thuis nog steeds in ontwikkeling? Ik ben zo boos!" De engel antwoordde streng, "Je verdient het niet om te leven in zo'n prachtig mooi huis in de Hemel, omdat je ontelbare keren werd geëerd door mensen.

Elke keer je iets had gebouwd of iets goed had gedaan, werd je geprezen door mensen. Je was zelfs geëerd door de seculiere nieuws. Daarom zijn al uw werken tevergeefs/vruchteloos" (Mattheüs 6:1). Ik keek naar mijn huis in de ontwikkelingszone. Het was geplaatst tussen drie andere huizen. Het had slechts drie verdiepingen.

Het huis had veel kleine kamers op de eerste twee verdiepingen. Ik vroeg de engel: "Waarom heb ik zo'n kleine kamers?" De engel antwoordde: "Deze kamers zijn voor



uw zonen en dochters." "Ik heb maar vier kinderen," antwoordde ik. De engel antwoordde: "Nee, ze zijn niet voor uw Aardse kinderen, maar voor diegene die je had geëvangeliiseerd en gered werden."

Ik vond het geweldig! Ik vroeg: "Waar is mijn slaapkamer?" De engel zei dat het op het dak was. Dat stoorde me. Mijn kamer was niet eens klaar. In een boze toon zei ik: "Het is zo klein! Waarom is het zo moeilijk om te voltooien?" De engel antwoordde: "Je bent niet eens dood. Wij kunnen uw huis of kamer niet afmaken omdat we niet weten of meer materialen zal worden verstrekt. Snap je?"



Toen we mijn kamer binnenkwamen, zag ik twee certificaten hangen aan mijn muur, dus ging ik ze lezen. Het eerste certificaat beschreef toen ik 18 jaar oud was en leefde in een weeshuis. Op kerstdag, was ik op weg terug naar de vroege ochtend kerkdienst. Ik had een oudere man zien rillen van de kou op straat. Ik nam mijn jas uit en gaf het aan hem. Die daad had me een beloning opgebracht in de Hemel.

De tweede certificaat beschreef hetzelfde incident, maar het was voor het kopen van wat brood met het weinige geld dat ik had voor de oudere man. Het bedrag is niet het probleem. De handeling moet worden begeleid door oprecht geloof. De dollar bedrag heeft geen betekenis. We verlieten de plaats en liepen weer naar buiten.

Tijdens de rit, vroeg een van de engelen: "Ben je verdrietig? Ik zal je vertellen hoe je een mooi gebouwd huis kan hebben. De Heer zei dat wanneer je terug naar de aarde gaat, je de mensen over Hemel en Hel moet vertellen zoals je het hebt meegemaakt.

Ten tweede, de Heer verlangt van u om een opvang te bouwen voor oudere vrouwelijke predikanten en evangelieverkondigers die geen plek hebben om naartoe te gaan of te leven. Als je deze dingen echt trouw uitvoert, zal je een mooi huis hebben in de Hemel"



Hell

De twee engelen begeleidden me naar de Hel. Ze zeiden: "Nu zal je de Hel bezoeken." Je hebt geen idee hoe enorm de omvang is van de Hel. Ik bleef maar schreeuwen: "Het is zo groot! Het is zo groot!" Dit is de plaats waar de zielen die vervloekt en de eeuwige verdoemenis ontvangen worden geplaatst. Het voelde alsof de Hel duizend keer groter was dan de aarde. De helft van de hel was rood gekleurd en de andere helft was pikdonker zwart. Ik vroeg de engelen: "Waarom is dit deel rood?"

De engelen antwoordden: "Weet je dat niet? Het is brandende zwavel. De andere helft is duisternis. Wanneer mensen zondigen en hier eindigen, zullen ze worden gekweld aan de beide kanten... Er zijn massa's veel kerken over de aarde en veel van de kerken zijn gevuld met veel mensen.



Echter, de meeste van hen zijn geen echte christenen. Ze zijn maar kerk gangers. De ware kerken geloven sterk in de Hemel en een Hel. Het leven van vele christenen is in chaos omdat ze niet sterk geloven in de Hemel en Hel. Wanneer een ziel naar de Hemel gaat, gaan duizend vervloekte zielen naar de Hel.

De mate van Hemel en Hel is 1 op 1000." (Mattheüs 7:14)

Ik ben een presbyteriaanse dominee en een bekende spreker. Ik ben afgestudeerd aan een van de grootste theologische scholen in Korea. Ik heb nooit geloofd in die Hemel en Hel verhalen.

Maar nu ben ik degene die over zulke ervaringen schrijft om te getuigen aan anderen. Hoewel u misschien denkt dat u een Christen bent, als je je leven volgens de wil van demonen leidt, zal je eindigen in de hel!

De eerste plaats die ik zag was een plaats van vuur en zwavel. Je kunt je niet eens voorstellen hoe warm het vuur in de Hel is. Niemand kan de intense hitte verdragen.

Mensen in de Hel hebben drie uitspraken.

Ten eerste is het te warm en hebben ze het gevoel te sterven. (Lucas 16:24)

Ten tweede, zijn ze zo dorstig en hebben ze het gevoel te sterven.

Ten derde, hoort u velen vragen naar water. (Zacharia 9:11)

Het is voor eeuwig! Veel mensen zeggen "wij zijn vrij in Christus" en leven hun leven zoals zij het zelf willen.

Ik vroeg de engel, "Degenen die hier zijn, wat hebben ze gedaan?" De engel antwoordde: "De eerste groep is de ongelovigen." Degenen die niet hadden geëvangéliseerd aan hun eigen familie moeten zich bekeren!

De engel vervolgde: "De tweede groep zijn zij die geloofden in Jezus, maar zich niet bekeerden van hun zonden."

We moeten ons bekeren van onze zonden en alles bekennen aan de Heer. We mogen niet zondigen. Dingen zeggen met de mond alleen is geen berouw tonen. Met een berouwvol en oprecht hart, moeten wij ons bekeren!

Christians in Hell



Vervolgens zag ik veel predikanten, ouderlingen en diakenen in de Hel. Ik vroeg de engel, "Ik ken ze. Zij hadden God trouw gediend, toen ze nog op aarde waren. Zij zijn een tijdje geleden overleden.

We hadden allemaal gedacht dat ze in de Hemel waren met God. Maar nu zie ik ze allemaal in de Hel en ze schreeuwen dat het er zo heet is! Waarom zijn ze hier?"

Er waren zo veel predikanten, ouderlingen, diakenen en allerlei andere trouwe gelovigen.

De engel antwoordde: "Pastor Park Yong Gyu, een persoon kan een ware volgeling van Christus lijken aan de buitenkant, maar God kent het hart.

ZIJ HIELDEN ZONDAGEN NIET HEILIG. In feite verdienden ze graag geld op zondagen. (Jer. 17:27)

Veel diakenen en ouderlingen hadden de preek van hun predikanten bekritiseerd.

(Psalmen 105:15) (Numeri 12:8-9)

ZIJ BETAALDEN HUN TIENDEN NIET GOED. (Maleachi 3: 9)

ZIJ BADEN NIET.

Zij hadden helemaal niet geëvangéliseerd (Ezechiël 33:6)

Veel van deze ouderlingen en diakenen hadden hun predikanten lastiggevallen en zouden tegen hun gezag zijn opgekomen. Ze hadden zich bemoeid met de plicht en zaken van de predikant. (Num. 16)

Op hun sterfbedden, dachten ze dat ze goed werk hadden verricht, dus toonden ze geen berouw en bekeerden ze zich niet van die dingen. Dit is de reden waarom ze in het vuur van de Hel werden geworpen."

Dan zag ik een koning en een prins die Christenen hadden vervolgd in Korea. Deze koning en prins hadden veel van de eerste Christenen in Korea onthoofd.

Ze werden geplaatst in het midden, die de heetste plaats van alles was. Ik zag ook Hitler, Stalin, Mao Zedong, en een beroemde dominee uit Noord-Korea genaamd Pastor Kang, en een beroemde Japanse held, en nog veel meer.

Dan kwamen we aan op een zeer donkere plaats, te donker om te zien waar te stapten. Ik schreeuwde: "Engelen! Engelen! Het is zo donker! Hoe kan ik iets zien?" De engelen klopten op mijn schouder en zeiden: "Wacht maar even."



In een paar ogenblikken, was ik in staat om een ontelbaar aantal naakte mensen te zien. Ieder van hen had kruipende insecten over hun hele lichaam. Geen centimeter werd gespaard, hun hele lichaam was volledig bedekt met insecten.

De naakte mensen probeerden de insecten weg te jagen door te knarsetanden. Ik vroeg: "Wat deden deze mensen toen ze nog op aarde leefden?"

"Zij zijn degenen die elkaar bekritiseerden en elkaar in de rug staken. Zij waren niet voorzichtig met wat ze zeiden tegen elkaar." (Matt 5:22)



Ik zag de demonen met sikkels de magen doorboren en steken van de mensen. Hun geschreeuw was ondraaglijk voor mij. Ik vroeg mijn escorte, "Engelen, wat hebben deze mensen gedaan toen ze nog op aarde leefden?"

"Deze mensen hadden banen, huizen en gezinnen, maar ze gaven niet aan God. Zij hebben niet de armen, hun kerken, of andere Goddelijke doeleinden geholpen. Ze waren erg gierig en hebzuchtig. Zelfs toen ze in aanraking kwamen met de armen, negeerden ze hen en kon het hen niet schelen.

Ze zorgden enkel voor hunzelf en hun families. Ze waren goed gekleed, gevoed, en hadden een comfortabel leven. Daarom worden hun magen doorboord voor hun buik waren vol van hebzucht." (Spreuken 28:27)

Het was een zeer angstaanjagende scène. Na het getuigen van zo'n scène, toen ik terug op de aarde was, gaf ik al mijn geld en bezittingen aan anderen. Redding kan niet worden verdiend met geld of goederen. Het is door geloof. De hel is een ondraaglijke en miserabele plaats. Het is eeuwige kwelling!

Ik zag ook mensen die hun hoofden waren afgehakt door een zeer scherpe zaag. Ik vroeg de engel: "Wat deden deze mensen om zo'n vreselijke straf te verdienen?" De engel antwoordde: "Hun hersenen werden gegeven door God om goede en positieve dingen te denken. Maar deze mensen hadden gedacht aan smerige dingen. Ze dachten van lustige dingen." (Matt 5:28)



Vervolgens zag ik mensen gestoken en in stukken gesneden worden. Het zicht was verschrikkelijk. Ik vroeg: "Hoe zit het met deze mensen?"

Wat deden ze om te worden gekweld op zo'n manier?" De engel antwoordde, "Dit waren ouderlingen en diakenen die hun kerken niet hadden gediend. In feite wouden ze niet eens werken of dienen! Het enige waar ze van hielden was ontvangen en ontvangen van de kudde (christenen)" (Zacharia 11:17) (Hosea 6:5)

Ik zag ouderlingen, diakenen en andere gelovigen gekweld worden door demonen. De demonen maakten een gat in hun tongen en legden draden door de tongen van de gekwelden. Daarna sleepten de demonen de mensen met de draad. Ik vroeg opnieuw: "Wat deden ze op aarde?"

De engel antwoordde: "Zij hadden vier verschillende soorten zonden begaan."

Ten eerste, hadden ze hun predikanten bekritiseerd. Zij zeiden negatieve dingen over hun predikanten. Ze roddelden en maakten hun predikanten belachelijk." (Jakobus 3:6) (Matt 12:37)



Ik smeed degenen die zulke daden hebben gepleegd zich te bekeren, BEKEREN !!

De engel ging voort: "Ten tweede, beledigden ze de kerk met hun woorden. Ze hadden andere christenen lastiggevallen tot het punt dat zelfs de gelovigen werden getroffen en stopten met naar de kerk te gaan en sommigen stopten zelfs met geloven. Ze deden alles wat ze konden om trouwe christenen te stoppen met het doen van Gods werk. Deze goddelozen

waren een struikelblok voor veel gelovigen. Ten slotte zijn er echtgenoten die alcohol dronken en hun familieleden misbruikten."



Ik zag demonen mannen en vrouwen in hun maag doorboren met een zeer grote scherpe nagel. Ik vroeg: "Wat hebben zij gedaan?" De engel antwoordde: "Dit zijn mannen en vrouwen die samenwoonden maar niet met elkaar getrouwd waren. Ze zijn ook schuldig van abortus. Ze hadden zich nooit bekeerd van hun zonden."



Ik zag een andere groep mensen. Demonen waren hun lippen aan het snijden, het was vergelijkbaar met het snijden van vlees of groenten. Ik vroeg: "Waarom worden deze mensen gekweld op zo'n manier?" De engel zei: "Deze zijn zonen, dochters, schoonzonen, en schoondochters, die terugspraken tegen hun ouders."

Het enige wat ze moesten doen was "Het spijt me" zeggen in plaats van dingen erger te maken. Velen van hen hadden grove taal gebruikt. Zij hadden hun ouders aangevallen met harde taal. Ze waren opstandig. Dit is de reden waarom hun lippen nu gesneden worden."

Broeders, we zullen allemaal op een dag sterven, maar we weten niet wanneer dat zal zijn. Wees voorbereid. Voorbereid zijn betekent dat je klaar bent om naar de Hemel te gaan. Wanneer we sterven is niet het belangrijkste. Vergeef elkaar zo vaak als nodig is. Heb berouw van je zonden en bekeer je ervan. Doe het zoveel mogelijk, doe het de hele dag lang als het moet.



Mijn geliefde broeders, vroeger negeerde ik zulke getuigenissen. Ik was een conservatieve presbyteriaanse dominee die zulke dingen negeerde. Maar nu moet ik meemaken en getuigen van wat ik heb gezien. Aarzel dan niet om een heilig leven te leiden. Vermijd deze ellendige kwelling en oordeel. Wees gered!

Leef niet voor je vlees, maar onderwerp u aan de Koninkrijk van God. Bid voor degenen die Jezus niet kennen. Evangeliseer en draag vruchten voort. Gelieve te bidden in de vroege ochtend en houdt zondagen HEILIG.

Betaal je tienden aan de Heer. Stapel uw beloningen in de Hemel op en niet op deze aarde. Ik bid en zegen jullie in de Almachtige Naam van JEZUS!

Door Pastor Park, Yong Gyu

Vertaald naar het Nederlands door Lisa Luhasa, lisa-luhasa@hotmail.com

